

## Adventsbrev 2015

Vores alterbillede i Immanuelskirken er fyldt med kvinder, jeg ved ikke om der er lige så mange som der er mænd, men der er mange og de vandrer og taler og bliver døbt. De døber ikke selv, for det gør kvinderne ikke i Apostlenes Gerningers fremstilling af Pinedåben. Der er en vis kønsopdeling i billedet, så mænd og kvinder blandes ikke helt, men det er generelt sjældent at der er mange kvinder på de lutherske kirkers billeder. Hvorfor? De katolske kirker har jo masser af Jomfru Mariagengivelser, men hun er oftest mere Himmeldronning end kvinde. Almindelige, jordiske kvinder har historisk set ikke fået megen plads i ikonografien og den katolske kirke har endnu ikke lukket op for muligheden af kvindelige præster. Det kræver 10 voksne jøder af hankøn for at der kan holdes gudstjeneste, ingen kvinder er nødvendige.

Men ingen kristen menighed uden kvinder. En menighed er både en religiøs og en social organisation og der er altid et samspil mellem tro og socialt mønster selv om de første kristne var overbevist om at deres fællesskab var skabt af Gud og ikke var en menneskelig konstruktion eller opfindelse. I antikken var de grundlæggende sociale enheder huset og bysamfundet, her fik man sin identitet. Og som Grundtvig siger: *Kvinden hun er livet i huset*. Det siger han i den bibelhistoriske sang om Abraham, der har mistet Sara og nu sidder ene tilbage. Sønnen Isak er allerede 40 år og har ingen kone, det må Abraham gøre noget ved derfor sender han sin *oldsvend* af sted for at finde *en viv af de gode*. Hun skal findes ved brønden. Og hvordan er så en sådan viv? Jo:

*Det være den, som med yndigt blik  
uskyldige gaver meddeler,  
rækker mig brat en læskedrik  
og drager til mine kameler!*

Så kommer Rebekka som bekendt: *dejlig var pigen med øjne blå, med blyhed, med liv og med tække*. Rebekka bliver nu *livet i huset*.

Fortælleren er naturligvis en mand og der skal ikke megen tekstanalyse til for at se, at kvinden bør se godt ud, være beskeden og servicere manden. Alt sammen traditionelle krav eller ønsker som kvinder med god ret har gjort op med i snart mange år. Men det fjerner ikke, at netop fordi kvinden i antikken var *livet i huset* fik hun en central plads i den første kristne menighed.

I Johannesevangeliet har kvinderne stadig en central rolle, tænk bare på Jesu møde med den samaritanske kvinde i kap. 4. Det vigtige hos Johannes er den indbyrdes kærlighed i fællesskabet, ikke de sociale roller.

Ordet kærlighed er så misbrugt at vi ikke kan bruge det om det centrale i en menighed i dag, Men vi kan i hvert fald sige, at vi mener det er vigtigt, at kvinder og mænd mødes, taler sammen og på lige fod er en del af en gudstjenestefejrende menighed.

I adventstiden venter vi på at en kvinde skal føde et barn, for som Paulus siger i Romerbrevet 16:25 skal menigheden styrkes ved *evangeliet om Jesus Kristus ifølge en åbenbaring af en hemmelighed, der var fortiet fra evige tider*. Den hemmelighed afsløres i Julen.

**Husk at vi fejrer 125års jubilæum den 6. december og at der igen i år er juleaftensgudstjeneste allerede kl. 13.30 i Immanuelskirken. Forhåbentlig bliver vi mange ved begge lejligheder.**

**Årsmødet 2016 finder sted onsdag den 16. marts.**

#### BIDRAG OG GAVER

Husk, at hvis I vil være sikre på at opnå skattefradraget for medlemsbidrag og gaver indbetalt i 2015, er det klogt at indbetale i god tid inden jul. Vi har oplevet, at indbetalinger i slutningen af december af banken registreres som indbetalt i januar. Medlemmer, der har afgivet forpligtelseserklæring, skal betale det beløb, de har forpligtet sig til. Men I kan godt give gaver derudover på samme vilkår som andre gavegivere.

Har I spørgsmål angående ovenstående, så ring til forretningsføreren Per Lund-Hansen  
44474727/20684727

Vi i rådet siger tak for det gamle kirkeår, for trofast deltagelse i gudstjenester og ved møder. Vi ønsker alle en god adventstid og en glædelig jul.

Jens Hestbech