

Københavns og Vartov Valgmenigheder

Oktober 2013 Nr. 3



I stedet for dig selv

4. søndag efter trinitatis – Lukas 6,36-42

'Hvis du ønsker at gøre verden til et bedre sted at leve, må du først se på dig selv og så forandre dig' – inden du går i gang med at forandre verden. 'Jeg begynder med manden i spejlet og siger til ham at han skal forandre' sig selv og sine holdninger. Sådan synger Michael Jackson i hittet *Man in the Mirror*. 'Who am I, to be blind?' spørger han. Og rådet er altså: Se på dig selv – og dernæst kan du forsøge at gøre verden til et bedre sted.

Det kunne synes at stemme overens med evangeliet når det hedder: 'tag først bjælken ud af dit eget øje; så kan du se klart nok til at tage den splint ud, som er i din broders øje.' Se på dig selv! Det er det råd vi ofte får fordi man formoder at selvindsigt er begyndelsen til større indsigt på andre områder.

Men det er ikke helt sådan evangeliet taler om det. Der er noget der forhindrer at vi kan se på os selv, i hvert fald noget som forhindrer at vi kan se uhildet på os selv. Det spejl hvori vi kun ser på os selv, lyver. Der skal nogen til at gøre os op-

mærksom på hvordan sagerne står for at vi kan indse det. Det er som når profeten Natan holder fortællingens spejl op for David. David kan uden videre se at den rige mand der hugger lammet fra den fattige, er et hjerteløst skarn. Og til trods for at fortællingen ikke afviger meget fra hvad han selv har forøvet, er det først da Natan siger: 'Du er manden!' at det går op for ham hvor hjerteløst han selv har handlet.

Det er lige så grotesk som billedet med bjælken i øjet. Men så massiv er viljen til manglende selvindsigt – med mindre man kæler så meget for de gode sider man mener at have – at selvindsigten bliver den rene lyst.

Evangeliet giver ingen anvisninger på hvordan man kommer til selvindsigt, eller hvordan man forsoner sig med sig selv. Det siger derimod: 'Vær barmhjertige, som jeres fader er barmhjertig.' Barmhjertighed er en handling der retter sig udad, ud mod de andre. Vi kan godt bilde os ind at vi har erhvervet en selvindsigt som har forandret os så meget at vi

er blevet barmhjertige og kan føle barmhjertighed med andre. Men barmhjertigheden er altid en handling, noget vi gør.

Hvad med splinten? 'Splinten i din broders øje'? Hendes små fejl. Hans irriterende betragtninger. Alle de små splinter som nager så meget dybere, fordi det er småting. Lige netop det der ikke burde være for at den anden kan være så perfekt at han eller hun passer ind i vores billede af hende eller ham. Vi ser splinten i vores brørs øje lige meget hvor lille den er. Det er netop bjælken der gør at vi ser splinten, for bjælken i vores eget øje er vores skabelon for den anden. Vores fasttømrede mening. Vores store fejl er at vi ser den andens mindste fejl.

Evangeliet giver os ikke øjne som kan få os til at se hvem den anden *er*. Evangeliet giver os blik for at *hjælpe* den anden. Det siger ikke: 'tag først bjælken ud af dit eget øje', så du klarere kan se hvem den anden *er*. Det siger: 'tag først bjælken ud af dit eget øje; så kan du se klart nok til at *tage den splint ud*, som er i din broders øje.' Hold op med at se det andet menneske som du vil have det. Hold op med at dømme det. Vis barmhjertighed mod det. Tilgiv det – sådan som jeres fader i himlen handler mod jer.

Evangeliet drejer sig ikke om hvem de andre er og hvem vi selv er. Det drejer sig om hvad vi gør – og hvad Gud gør for os. Gud skal ikke først til at finde ud af hvem han selv er, inden han er barmhjertig og tilgiver, for han *er* den der viser barmhjertighed, han *er* den der tilgiver. Sådan skal heller ikke vi stille os foran spejlet for at finde ud af hvem vi selv er, inden vi viser barmhjertighed, inden vi tilgiver. Og vi skal heller ikke lave de andre om *før* vi er barmhjertige imod dem. Vi skal bare gøre det.

Forandringen skal ikke ske i identiteten, men i handlingen.

'Du skal elske din næste som dig selv.' Man har ment at det betyder at hér er der 'mig', og dér er der 'dig', den anden, og så skal jeg elske dig lige så meget som jeg elsker mig selv. 'Lige så meget' – det ville jo være helt uoverkommeligt. Eller som én har sagt: 'Jeg elsker ikke mig selv ret meget, så måske *kunne* jeg gøre det.'

Men nej, kærlighedsbuddet interesserer sig ikke for hvordan vi har det med os selv, men for hvad vi gør. Det betyder: 'Du skal elske din næste *i stedet for* dig selv.' Det er *dén* forandring evangeliet efterspørger. Ikke den der måtte komme af at vi som Michael Jackson først skal stå og se os i spejlet. At vi først skal se på os selv. Det bruger vi ganske vist uendelig meget tid på – og derfor bliver det til så lidt med kærligheden.

Det med spejle og selvindsigt er ikke nogen uskyldig ting. En østrigsk fysiker og filosof, Ernst Mach hed han, har fortalt at han som ung engang på gaden så 'et for mig aldeles ubehageligt og modbydeligt ansigt i profil.' Han kommer imidlertid hurtigt til at stifte bekendtskab med denne anden. Det fremmede ansigt viser sig nemlig at være hans eget som han tilfældigt har nået at opfatte i en skæv vinkel mellem to spejle. Da det går op for ham, gribes han af rædsel: 'Stor var min rædsel da jeg opdagede at det var mit eget ansigt.' Selverkendelsen, identitetsopnåelsen, har intet befriende ved sig. Tværtimod.

Der er en lykke som består i ikke at vide noget om sig selv. En selvforglemmelse over det tilfældige der tilfalder én. En lykke som Ernst Mach selv oplever en lys sommerdag hvor jeg'et og verden ikke

står over for hinanden, men er opløst i en tilstand af forskelsløshed.

Som der er en lykke ved ikke at vide noget om sig selv, er der også en glæde ved det. Mens *lykken* er det der tilfalder én, er *glæden* det der kommer til én. Tilkommer én. Man skulle nok snarere sige: *Den* der kommer til én, for 'det' kan ikke komme, 'det' kan ikke komme af sig selv. Det er dén der af sig selv kommer til os, som bereder os glæden ved at komme med den. Det andet menneske. Den der viser os barmhjertighed og tilgiver os som vores fader i himlen. For Gud er indbegrebet af den barmhjertighed og tilgivelse som kommer til os, og som bereder os glæden når den befrier os fra os selv. Ved at tage både bjælken og splinten ud af vores øje.

Må vi da komme til at 'se klart nok til at tage den splint ud' som er i vores næstes øje. Ikke for at tilpasse hende eller ham vores egne forestillinger om hvem han eller hun er. Men for at tage vare på den glæde som er kommet til os med Guds tilgivelse og barmhjertighed.

Bliver vi så bedre mennesker af det? Jeg foreslår at vi sætter det spørgsmål i parentes, eller at vi i hvert fald ikke vender tilbage til spejlet for at se efter. For da vil vi nemt opdage små splinter. Det drejer sig ikke om at vi skal *være* gode, men om at vi skal *gøre* det gode så vores liv kan bære frugt, bære de frugter som er de andres glæde.

'Tag først bjælken ud af dit eget øje; så kan du se klart nok til at tage den splint ud, som er i din broders øje.' Så ser han måske heller ikke de splinter som bliver tilbage efter at bjælken er taget ud af dit eget øje. Men det er ikke derfor vi skal gøre det. Vi skal gøre det fordi vi skal vise barmhjertighed og tilgive hinanden.

Når vi med det tilgivende, barmhjertige blik tager splinten ud, kan begge komme til at se hinanden. Ikke som dem de er, men som dem der er kommet til at høre sammen ved det de har gjort for hinanden, uden at tænke på at den ene eller den anden først skulle forandres. Så de nærmest opløses i én tilstand af forskelsløshed.

Bliver vi så gode af det? Tja, måske. Det kan ikke udelukkes. Men vi skal ikke kalkulere med det. *Bliver* vi lykkelige af det? Tja, måske. Det kan ikke udelukkes. Som den lyse sommerdag bringer det dog denne vidunderlige befrielse fra os selv.

Der er måske denne forening af lykken og glæden: Det er ikke kun naturens sommerskønhed som befrier os fra os selv, men det er Guds ord som rækker os den glæde som kommer til os. Ikke bare én gang, men genkommende, for Gud er den der altid kommer igen. Med sin barmhjertighed og sin tilgivelse giver han os 'et godt, presset, rystet, topfyldt mål' af den nåde som er uden mål fordi den befrier os fra at skulle beskæftige os med os selv. Med sit ord giver han os glæden ved at skulle gøre noget for dem med alle splinterne. Det er deres spejl vi skal se os i. Da begynder verden at blive et bedre sted.

Niels GrønkJær

Salmer: 743, 302, 518 – 508, 320, 725

Formandens beretning for 2012

Vartov Valgmenigheds årsmøde 29. april 2013

Vartov Valgmenighed har siden sidste årsmøde mistet og fået medlemmer; vi mindes de døde og byder 38 medlemmer samt 2 nye bidragydere hjerteligt velkommen!

Når jeg tænker på 2012, så tænker jeg 'organist' – året blev præget af, at vi mistede begge 'vore' organister, idet Bine Bryndorf, vores organist gennem 15 år, valgte at flytte til Trinitatis Kirke til nye udfordringer, og Jørgen Ernst Hansen, organist i Immanuelskirken og vikar i Vartov, døde i december.

Men selv om himlen kan synes sort og natten dyb, så står solen jo op igen, og Inge Bønnerup sagde ja til at blive Vartovs nye organist. Tak! Inge vikarierede i øvrigt i Immanuelskirken frem til ansættelsen af Tom Ernst, som nu er organist der. Også velkommen til Tom.

Der har været flere udskiftninger blandt personalet, idet Marie Høgh drog udenlands. Ny kirketjener er Søren Frank Jensen, som pligtopfyldende varetager funktionen og går frem i lærdom.

I efteråret 2012 gennemførtes en spændende menighedsrejse til Georgien under kyndig ledelse af Marianne Knudsen. Alle slap helskindet fra rejsens strabadser og kom hjem i god behold. Et døgn efter hjemkomsten af Georgiensfarerne åbnedes der i øvrigt for tilmelding til menighedsrejsen 2013, som går knap så langt væk fra hjemlandet, til Luthers Wittenberg og Goethes Weimar, til september i år.

Men året har også bragt andet med sig. Der har været afholdt inspirerende menigheds møder: Benny Schuster gennemgik nyere kirkebyggeri, Lisbeth Smedegaard fortalte om sin slægtshistoriebog 'Skredderen', Per Øhrgaard gav indsigt i Goethe, det første af to foredrag, der samtidig var optakt til menighedsturen til Wittenberg og Weimar, det andet fore-

drag i den sammenhæng var Anna Vinds indføring i Luther. Adventsmødet bød på livlig jule-/adventsmusik i kirken ved Inge Bønnerup og Elisabeth Zeuthen, efterfulgt af Annas fine julebuffet og højtlesning ved Torben Damsholt.

I samarbejde med Grundtvigsk Forum blev der igen i januar afholdt 4 velbesøgte Grundtvig-citat-eftermiddage.

I februar-marts var der studiekreds i præsteboligen.

Kulturnatten i København, 12. oktober: Vi bidrog igen til oplevelsesmangfoldigheden ved muligheden for at se Vartov Kirke. Anna, Anders og Marianne skylder vi tak for at tage 'vagten'. Vi har i Nævnet besluttet fortsat at lade vores deltagelse i Kulturnatten være 'uofficiel', dvs. vi optræder ikke i kataloget og annoncerne for Kulturnatten: det er temmelig dyrt og man skal opkræve entré. Vi praktiserer, at alle, både med og uden badge, kan komme ind.

Af andre 'væsentlige' beslutninger, som Nævnet har truffet i årets løb kan nævnes, at ordningen med gudstjeneste altid kl. 10 enten i Vartov eller i Immanuelskirken og andengudstjenesten kl. 16 har været fortsat; vi skal på det nært forestående fælles Råds- og Nævns møde med Københavns Valgmenighed drøfte ordningen, så jeres eventuelle synspunkter hører jeg gerne. Forår og sommer er det erfaringen, at der ikke kommer mange kl. 16... så hvad gør vi så?

Som menighed er vi jo ikke kun ånd og ord, vi har også 'huset af stene'. Som det vil fremgå af regnskabet, som Kurt vil gennemgå i detaljer om lidt, så har vi ikke i 2012 haft store, uforudsete udgifter til bygningen. Der er foretaget nødvendige og ret omfattende vedligeholdelsesopgaver i form af nyt gulv i en række af Pastoralseminariets kontorlokaler, hvor der ligeledes er udskif-

tet VVS og El. Salen er blevet malet – det ville vi egentlig gerne have gjort i forbindelse med ophængningen af billederne sidste år, men da konstateredes den store tagskade. Der er malet trævinduer mod Grønnegården efter rensning og kitning, efter alle kunstens regler. Der er skabt helt nødvendige forbedringer af lysforholdene i præstens arbejdsværelse, som nok skal justeres lidt mere. Tak til Margaretha Balle-Petersen for fortsat hjælp med bygningstilsynet.

Det har i Nævnet, som foregående år, været diskuteret, hvordan vi skal forholde os til medlemmer, der ikke betaler medlemsbidrag. Endnu en gang må vi konstatere, at vi må i gang med en såkaldt administrativ udmeldelse af en række personer, der trods henvendelser ikke betaler. Fremover vil udmeldelse ske, hvis bidrag ikke er indbetalt inden årsmødet i det følgende år (altså: manglende betaling for 2013 medfører udmeldelse efter 1. maj 2014).

Når jeg tænker på Vartov Valgmenighed føler jeg stor taknemmelighed: tak til menigheden, uden hvilken der ikke er kirke; tak til præsten, tak Niels for prædikener, for ord og for ører, når vi vil læsse af, tak for besøg og støtte; tak til organisten, tak Inge for musik, der leder og bærer menighedssangen; tak til Nævnet, som jo må holde for, når formanden ikke længere bor rundt om hjørnet og bare klarer alting, skurer gulvet og fjerner spindelvævene! I den forbindelse skal lyde en særlig tak til Mette, som har overtaget tilsynet med rengøring, herunder med udskiftning af rengøringshjælp i flere omgange samt organisering af hovedrengøring af kirken, tiltrængt, for der er faldet meget støv siden hoveddistandsættelsen; tak til vores forretningsfører, tak Kurt, fordi du tålmodigt accepterer vores påhit, nu senest er du også blevet rejsebureau; tak til forældregruppen, som står for børnepasning i forbindelse med gudstjenester og adventsarangement, samt i september et nyt initiativ i form af udflugt med rundvisning på Assistens Kirkegård og legepladsbesøg. En

tak skal lyde til Københavns Valgmenighed for samarbejde og samvær – vi vil i de kommende måneder i meget høj grad komme til at løfte i flok i forbindelse med værtskabet for Grundtvigske Valg- og Frimenigheders årsmøde. Tak til Grundtvigsk Forum for naboskab og samarbejde; en stor tak til Søren Winther for tålmodig hjælp med småt og stort.

En omfattende opgave i den kommende periode bliver som nævnt værtskabet (sammen med Københavns Valgmenighed) ved Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheders årsmøde 8.-9. juni. Det er 30 år siden, vi sidst var værter ved foreningens årsmøde, i 1983. Planlægningsgruppen synes selv, at vi har fået lavet et godt program over emnet 'Fællesskab i 2013', henholdsvis i en kirkelig og i en samfundsmæssig ramme.

På årsmødet vil vi komme til at berøre emnet Kirkeforfatning, et emne, som vil præge efteråret. Der er endnu ikke så meget at sige, da vi endnu ikke har set et konkret udspil. Men der er for mig ikke tvivl om, at tendensen vil være en videreførelse af de ændringer, man allerede har foretaget, fx provstiuvalg, der træffer beslutninger, som tidligere hørte til i menighedsrådene – en betænkelig udvikling, når det ikke længere er menighederne, der bestemmer.

Valgmenighederne, som ikke har plads i provstiuvalgene, bliver til gengæld tydeligere repræsentanter for de lokale fællesskaber. Jeg har i min egenskab af formand for Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder talt med medlemmer af de sognemenigheder, der nu er dømt til lukning. De famler sig frem, fordi de ikke vil acceptere, at det gode fællesskab omkring deres kirke skal slås i stykker ved en ny grænsedragning mellem sognene. Det giver anledning til at formulere vores menighedsyn – og føle taknemmelighed over at være del af et levende fællesskab, der kan bære!

Vibeke Hein

Grønnegården

Vartovs Grønnegård er i færd med at blive renoveret. De gamle slidte brosten omlægges, og der plantes nye store lindetræer til erstatning for de gamle der var ramt af svamp. Arbejdet forventes afsluttet engang i adventstiden. I det meste af perioden vil der kun være adgang til Vartov Kirke fra Løngangstræde hvor der er tre trappetrin, ligesom indgang til menighedssalen er Løngangstræde 24, eventuelt ved brug af præstens dørtelefon.

Kulturnat og Bach

På grund af renoveringen af Grønnegården er det besluttet at Vartov Kirke *ikke* åbnes Kulturnatten den 11. oktober. Da skulle Inge Bønnerup ellers have spillet den tredje koncert i rækken med musik fra Bachs tid i Weimar. Denne koncert er udsat til begyndelsen af det nye år.

Korsang i Immanuelskirken

Under ledelse af organist Tom Ernst afholdes korsang ved orglet i Immanuelskirken i tilslutning til gudstjenesterne. Datoerne fremgår af gudstjenesteoversigten. Alle er velkomne.

Fyraftenssalmesang i Immanuelskirken

Alle har mindst én god historie at fortælle, nemlig den om deres eget liv. Kirkegængere og salmeelskere har også historien om deres egne yndlingssalmer at fortælle. Hvorfor holder de af lige de salmer? Hvilke situationer bruger de salmen i? Hvordan læser de salmen?

Ved to lejligheder her i efteråret vil Klaus Skovsted og Benedicte Hvidt Breengaard – begge medlemmer af rådet for Københavns Valgmenighed – fortælle om deres yndlingssalmer, som vi også synger sammen. Klaus gør det onsdag den 23. oktober kl. 17 og Benedicte torsdag den 21. november kl. 17.

Jens Hestbech

Reformationstale i Vartov

I en årrække holdt Grundtvig reformationstaler i Vartov til Martin Luthers minde. Den tradition genoptages mens vi tæller ned til reformationsjubilæet den 31. oktober 2017 hvor det vil være 500 år siden Luther slog sine teser op på kirkedøren i Wittenberg. *Torsdag den 31. oktober kl. 19-20* genopføres en af Grundtvigs reformationstaler af skuespiller Christian Steffensen, og universitetslektor Lilian Munk Røsing giver aktuelt perspektiv på Luther og Grundtvig. Der vil være orgelmusik ved Inge Bønnerup. Arrangementet som finder sted i *Vartov Kirke*, sker i samarbejde med Grundtvig-Akademiet.

Forfatteraften med Ida Jessen

Ved *menighedsrådet mandag den 4. november* vil Ida Jessen fortælle om sit forfatterskab, blandt andet Hvium-trilogien og novellesamlingen *Postkort til Annie* som netop er udkommet.

Adventssammenkomst for børn

Efter adventsgudstjenesten *den 1. december* i Vartov Kirke er der adventssammenkomst i menighedssalen og præsteboligen for børn, deres forældre og bedsteforældre. Vi vil spise boller og æbleskiver, tænde det første lys i adventskransen, lave juledekorationer, synge julesalmer, og Ida Jessen vil læse et par nyskrevne bibelske fortællinger, blandt andet juleevangeliet. Giv gerne et vink hvis I agter at deltage.

*Signe Rørdam Thomsen
Mette Vestergaard
Niels Grønkjær*

Adventsmøde

Mandag den 2. december holdes adventsmøde i Vartov. Det begynder i kirken kl. 17 med musik ved organist Inge Bønnerup. Derefter er der samvær i menighedssalen hvor brødrene Bjerre Christensen vil opføre 'Kardinalernes middag'. Der vil være en forfriskning og lidt mad. Mødet slutter kl. 19.30.

Julekoncerter i Vartov Kirke

Traditionen tro holder Københavns Højskoleforenings kor julekoncert i Vartov Kirke, *onsdag den 18. december kl. 19.30.*

I regi af Wonderful Copenhagen afholder studerende fra musikkonservatoriet tre koncerter, ligeledes i Vartov Kirke: *onsdage 4., 11. og 18. december*, alle dage kl. 17-18.

Foredrag om skabelse

I januar-februar 2014 afholdes en række foredrag i Vartov i samarbejde med Grundtvigsk Forum. De 4 dobbeltforedrag handler om 'skabelse' og finder sted følgende torsdage: 16/1, 23/1, 30/1 og 6/2.

Nærmere oplysninger vil senere kunne findes på hjemmesiden og i bladets decembernummer.

Adresser

Præst: Niels Grønkjær, Løngangstræde 24, 2., 1468 København K, tlf. 33 13 30 31
e-mail: ng@kvvv.dk - hjemmeside: www.kvvv.dk

Københavns Valgmenighed

Formand:

Jens Hestbech
Gl. Kongevej 19, 3. th., 1610 København V
Tlf. 33 24 85 97/31 90 75 97

Forretningsfører:

Ingrid Hentze
Fjordvænget 6, Alnor, 6300 Gråsten
Tlf. 36 34 15 28
Bank: 0255 9 02 83 90

Kirketjener:

Rasmus Jensen
Utterslevvej 17F, 4.th., 2400 København NV
Tlf. 22 40 19 37

Organist:

Tom Ernst
Esplanaden 5B, st.tv., 1263 København K
Tlf. 33 12 69 52

Vartov Valgmenighed

Formand:

Vibeke Hein
Kongevejen 467 B, 2840 Holte
Tlf. 30 62 67 22

Forretningsfører:

Kurt Gotfredsen
Opnæsgård 57, 1. th., 2970 Hørsholm
Tlf. 31 95 63 72
Bank: 6194 - 4170277452

Kirketjener:

Søren Frank Jensen
Tømmergravsgade 30 Z, 2450 København SV
Tlf. 22 89 62 92

Organist:

Inge Bønnerup
Peter Bangs Vej 153, 1. tv., 2000 Frederiksberg
Tlf. 33 32 68 90

For børnepasning under gudstjenester: Kontakt Signe Rørdam Thomsen:
roerdam@hotmail.com

Valgmenighedernes hjemmeside er www.kvvv.dk

Bladets redaktion: Niels Grønkjær (ansv.havende), Lilly Wiberg, Søren Anker-Møller
Forsidevignet: Peter Hentze

Afsender:

Københavns og Vartov
Valgmenigheder
Løngangstræde 24, 2.
1468 København K

Gudstjenester i Vartov Kirke og Immanuelskirken*

6. oktober (19. søndag efter trinitatis)

Ingen gudstjeneste
De sjællandske valgmenigheders efterårsmøde

13. oktober (20. søndag efter trinitatis)

Immanuelskirken kl. 10.00
Korsang
Vartov Kirke kl. 16.00

20. oktober (21. søndag efter trinitatis)

Vartov Kirke kl. 10.00

27. oktober (22. søndag efter trinitatis)

Immanuelskirken kl. 10.00
Korsang
Sommertid slutter

3. november (allehelgen)

Vartov Kirke kl. 10.00

10. november (24. søndag efter trinitatis)

Vartov Kirke kl. 10.00
Immanuelskirken kl. 16.00

17. november (25. søndag efter trinitatis)

Vartov Kirke kl. 10.00

24. november (sidste søndag i kirkeåret)

Immanuelskirken kl. 10.00
Korsang

1. december (advent)

Vartov Kirke kl. 10.00
Børnepasning

8. december (2. søndag i advent)

Immanuelskirken kl. 10.00
Korsang
Vartov Kirke kl. 16.00

15. december (3. søndag i advent)

Vartov Kirke kl. 10.00
Peter Neergaard Jessen

22. december (4. søndag i advent)

Immanuelskirken kl. 10.00
Korsang

24. december (juleaften)

Immanuelskirken kl. 13.30
Vartov Kirke kl. 15.00

25. december (juledag)

Immanuelskirken kl. 10.00

26. december (anden juledag)

Vartov Kirke kl. 10.00

29. december (julesøndag)

Ingen gudstjeneste

1. januar 2014 (nytårsdag)

Immanuelskirken kl. 16.00

KALENDER

Onsdag den 23. oktober kl. 17-18:

Fyraftenssalmesang i Immanuelskirken ved
Klaus Skovsted

Torsdag den 31. oktober kl. 19-20:

Reformationstale i Vartov Kirke, Lilian
Munk Rösing o.a.

Mandag den 4. november kl. 19.30:

Menighedsmøde i Vartov
Forfatteraften med Ida Jessen

Torsdag den 21. november kl. 17-18:

Fyraftenssalmesang i Immanuelskirken ved
Benedicte Hvidt Brengaard

Søndag den 1. december efter gudstjenesten:

Adventssammenkomst for børn

Mandag den 2. december kl. 17-19.30:

Adventsmøde i Vartov

*Immanuelskirken ligger på Forhåbningsholms Allé 20, Frederiksborg.